

# Het Berkje

Januari 2023



ter berken





Beste bewoners, familieleden en vrienden,

Wanneer u dit leest, zijn 'de dagen' al weer gepasseerd en zijn we het nieuwe jaar ingestapt, nog wat onwennig maar nieuwsgierig uitkijkend naar wat op ons afkomt, een nieuw jaar met alle kansen en uitdagingen, met vreugdevolle en wellicht ook verdrietige momenten. Maar nu is het vooralsnog koffiedik kijken wat er ons te wachten staat. De confetti en slingers zijn neergedwarreld, de flessen zijn leeg gemaakt, de cadeautjes werden uitgedeeld en geopend. We zijn er weer klaar voor. Ik wens alle bewoners en hun families, alle medewerkers en vrijwilligers van ganser harte het allerbeste voor het komende jaar, namelijk 12 maanden gezondheid, 52 weken van stil geluk en 365 kommerloze dagen!

Bij de start van een nieuw jaar mogen natuurlijk de goede voornemens niet ontbreken. De lijst is eindeloos: meer sporten en gewicht verliezen, stoppen met roken of drinken, meer tijd maken voor het gezin en de vrienden, meer genieten van het leven enz. Stuk voor stuk zeer lovenswaardige initiatieven maar blijkbaar toch zo moeilijk realiseerbaar... Het delen van je goede voornemens zou een van de sleutels tot succes zijn. Hoe meer mensen immers je intenties kennen, des te meer je zal worden gestimuleerd om deze na te streven en om het verder vol te houden.





Weet ook dat het minstens een maand tijd vraagt om een nieuwe gewoonte te integreren in je leven. Dat wekelijks bezoekje aan de sportclub bijvoorbeeld vraagt echt wel wat gewenning vooraleer het een vast plaatsje heeft veroverd in die o zo drukke agenda. “Laat je hersenen niet zitten” is een uitspraak door prof. Scherder, een neuropsycholoog uit Nederland die uit wetenschappelijk onderzoek ontdekt heeft dat je slimmer wordt als je veel beweegt. Je leervermogen en je geheugen zou verbeteren als je elke dag min 1/2 uur sport. Blijkbaar gaat de doorbloeding in de witte stof van de hersenen verbeteren.

Volhouden is dus de boodschap, en daar mag gerust van tijd tot tijd een beloning voor jezelf aan vastzitten!

Goed nieuws ook voor alle mensen met een winterdipje; langzaam aan worden de dagen terug langer en de nachten korter. Iedere dag wordt het twee minuten later donker en beetje voor beetje wordt dat duidelijk. De kans op winterweer is ondertussen ook terug toegenomen; de lente laat nog vlug enkele maandjes op zich wachten dus misschien gaan we de ijskrabber voor de auto en mogelijks zelfs de sneeuwschep nog goed kunnen gebruiken in de komende weken. In de tuin heerst nu rust en stilte in de januarimaand. We kunnen genieten van fraaie takkensilhouetten, van bessendragende struiken of van de winterbloeiende Helleborus, terwijl het gevederde grut zich tegoed doet



aan vetbollen en zadenmengsels. En de egel, die draait zich nog eens om in zijn winternest, wachtend op de lente.

In 'Ter Berken' doen we niet aan een winterslaap; we blijven actief, het hele jaar rond.

Wat, waar en wanneer er iets te doen is kun je terugvinden op de activiteitenplanner van elke afdeling.

Op 18/1 en 20/1 komt Gerodent weer op bezoek. Voor de nieuwe bewoners onder jullie wil ik graag uitleggen wie deze mensen zijn. Gerodent zijn een groep tandartsen van UZ Gent die met een mobiel tandartsenkabinet een aantal dagen in huis komen om de tanden van de bewoners terug op punt te stellen, gaatjes te vullen, evt tandprothese aan te passen, ... Wij zijn bijzonder tevreden van hun aanpak en zijn altijd blij als ze terug in huis zijn. Indien jullie meer info hierover wenst te weten kunnen jullie vragen wie de mondzorgverantwoordelijken zijn op elke afdeling.

Tenslotte wensen we jullie een ongelooflijk verrijkend 2023 toe, vol uitdagingen om elke dag tot een goed einde te brengen en opportuniteiten om te grijpen, een goede gezondheid en heel veel levensvreugde en dankbaarheid voor elke dag die een goeie dag is. Een van de grote uitdagingen voor de zorgsector de komende jaren is om blijvend kwalitatieve medewerkers te



vinden. Als medewerkers uitvallen door ziekte, zwangerschap of door pensioen wordt het steeds een grotere zoektocht naar goeie medewerkers. Vanuit de scholen is er veel te weinig instroom. De regering zal iets moeten vinden om het zo mooie beroep wat aantrekkelijker te maken. De vergrijzing komt onverbiddelijk op ons af, maar wie gaat er voor al deze mensen kunnen zorgen?

Ondertussen gaat het leven verder en jaar na jaar, gewoonlijk aan een nog hogere versnelling dan voorheen. We moeten steeds meer doen in minder tijd. Maar toch kan je zeer veel voldoening halen en kan je blijven genieten van de dingen die we dagdagelijks doen. Als je de kunst bezit om te genieten van kleine dingen, dan kun je je dagen zoveel rijker en mooier maken. We moeten vermijden dat het leven een sleur wordt. En dat zijn zaken die we zelf in de hand kunnen houden. Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat we zoveel mogelijk moeten proberen om anderen te helpen. Op die manier zie je dat het gras aan de overkant niet altijd groener is. Het feit dat je iemand kunt helpen geeft je meestal een goed gevoel. Het is natuurlijk leuk om iets te krijgen, maar eenmaal je het gekregen hebt, vergeet je het na een tijdje. Maar het gevoel dat je overhoudt als je iemand kunt echt helpen, blijft veel langer aanwezig. Ook onze bewoners genieten ervan als ze iemand kunnen van dienst zijn, als ze zich nuttig kunnen voelen.



Dit gevoel kennen onze medewerkers heel goed. Dag in dag uit proberen ze het beste van zich zelf te geven. De dankbaarheid die ze van jullie krijgen maakt dat ze hun toch wel fysiek en psychisch zware werk blijven volhouden.

Bedankt hiervoor!



Daarom geef ik graag een wens aan iedereen:

Voor 2023 wensen we jullie  
tijd om van de kleine dingen te genieten,  
een bescheiden schouderklopje, een knusse knipoog,  
een zotte zon, brood van de bakker...  
rust om stil te staan bij de mooie momenten,  
sterkte om tegenslagen te overwinnen,  
vriendschap om je hart te verwarmen,  
humor om wat somber is te kleuren,  
een glimlach om de dag te beginnen,  
een hart vol hoop...  
en dat er nog zoveel te dromen blijft  
en nog zoveel om voor te leven!



Een gezegend 2023!

Nele

*Happy New Year!*



# Inhoudstafel.

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Voorwoord                      | 2  |
| Jarig in januari.              | 9  |
| Ludo in de kijker.             | 12 |
| De Sint op bezoek.             | 18 |
| Kerstbuffetten.                | 22 |
| Kerstmarkt in WZC De Waterdam. | 28 |
| Maria Assumpta.                | 31 |
| Mooi feest 100-jarige Rachel.  | 32 |
| Kerst vieren in Ter Berken.    | 37 |
| De W van Warm gezellig hoekje. | 48 |
| Menu.                          | 52 |
| Denksport.                     | 57 |
| Vacatures.                     | 62 |

Ludo in de  
kijker.



12

Rachel is 100!



32

37



Kerst in Ter  
Berken.







# Jarig in januari

Rudy Stragier



2 januari

Chopin

Anna Maria Herreman



6 januari

Chopin

Arlette Vercaigne



6 januari

Strauss

Richard Hoet



9 januari

Strauss

Geert Lamsens



10 januari

Chopin

Christiane Casteur



14 januari

Chopin



# Jarig in januari.

**Godelieve Forret**



**Vivaldi**

**Jaak De Wolf**



**Strauss**

**Martha Espeel**



**Chopin**

**Jenny Leterme**



**Chopin**

**Diane Casteleyn**



**Strauss**

**Patrick Ducastele**



**Chopin**



# Jarig in januari.

Ronny Neyrinck



Strauss

Agnes Hellebuyck



Strauss

Marie Josée Demeulemeestere



Strauss

Patrick Debal



Chopin



**Ludo, waar beginnen we bij een man zoals jij!**

**Ludo is naar mijn inziens zo'n man met vele kwaliteiten. Hij is verpleger op afdeling Vivaldi en is momenteel waarnemend teamcoach. Zelf noemt hij zich "teamcoach light", tot Carli, die nu in zwangerschapsverlof is, terug is. Een rol die hem niet vreemd is want vroeger was hij teamcoach in WZC De Waterdam. Hij besliste in 2020 terug in het werkveld te stappen als verpleegkundige in Ter Berken.**

**Ludo, van waaruit maakte je die keuze?**

De job als teamcoach is een heel mooie en boeiende job maar ik voel naarmate ik ouder word, dat deze job van mezelf toch meer en meer persoonlijke energie vraagt en daarom wil ik mijn work life balans goed in evenwicht houden. Ik koos daarom voor mezelf om het iets rustiger aan te doen...

Na een kort extern coaching traject die ik volgde, kreeg ik meer inzicht van hoe ik mijn loopbaan verder wilde invullen. Ik koos uiteindelijk om terug te gaan naar mijn roots en mijn loopbaan verder te zetten als verpleegkundige. Ik woog verschillende opties af en kwam uiteindelijk tot besluit dat werken met personen met dementie wel iets is dat mij boeit. Ik ben dan ook blij dat ik binnen de organisatie "Motena" kon kiezen voor een nieuwe start als verpleegkundige in WZC Ter Berken. Heidi, mijn vrouw, is ook verantwoordelijke in De Vleugel, een voorziening voor mensen met een beperking, en ik wilde tijdens de week ook wat meer thuis zijn om de "menage" te doen. Ik heb nu veel meer tijd om klusjes thuis te doen en wat in de tuin te werken. Ik voel me veel relaxer nu. Ik doe dat nu veel liever, tussen de bewoners, hun lach te zien.





A close-up photograph of a man with short brown hair and black-rimmed glasses, smiling. He is wearing a dark blue and white horizontally striped polo shirt. The background is a lush garden with green foliage and several large, light-colored hydrangea flower heads. A blue rounded rectangular overlay is positioned in the upper right corner of the image.

Ludo in de kijker...



Als teamcoach stond ik te weinig tussen de bewoners.

Toen ik hier toekwam, voelde ik hier die warmte die hier hangt. Ik vind het ook belangrijk dat ik met mensen met dementie kan werken en dat er leefgroepwerking is.

**Je bent als jong afgestudeerde gestart met een job in het ziekenhuis. Je kent dus het verschil tussen werken in het ziekenhuis en werken in een woonzorgcentrum. Kan jij voor jou het verschil zeggen waardoor jij voor het woonzorgcentrum koos?**

Vooraf de band met de bewoner en de familie. Hier kan je echt rond de bewoner werken. Ik mis hier wel een beetje het medische. Die nood los ik op door te blijven lezen in medische tijdschriften. Ook bijscholen over wondzorg enz.. vind ik boeiend. Ik vind het belangrijk bij te blijven over deze zaken. Ik zit ook in de werkgroep psychofarmaca en wondzorg. In het team noemen ze me Nonkel Ludo.

## "In het team noemen ze me Nonkel Ludo"

**Tijdens de slotshow in de seniorenweek zagen we met velen jouw kwaliteiten als zanger en presentator om een show aan elkaar te praten. Voor ons is het zalig om jou zo bezig te zien. Vanwaar komt jouw liefde hiervoor?**

Dat heeft altijd een beetje in mij gezeten om op het podium te staan. Toen ik 18 jaar was, heb ik

radiopresentatiewerk gedaan bij Radio Bingo. Ik deed dit heel graag. Ik heb ook een 2-tal jaar modeshows gepresenteerd. Ik heb thuis een heel muzikale familie. Mijn broer is koster. Ik vind het jammer dat ik nooit muziekschool gevolgd heb en geen instrument kan bespelen. Als kind zong ik in een kinderkoor. Ik heb nu wel wat meer tijd en zou het wel leuk vinden om wat meer presentatiewerk te doen.



**Ludo, mocht je je leven opnieuw doen met de ervaringen die je nu hebt, welke zaken zou jij dan anders aanpakken?**

Ik heb altijd een beetje de weg gevolgd die ik zou willen volgen. Ik zou niets veranderen, denk ik. Misschien muziekschool volgen, maar dat kan ik nog doen. Ik heb eigenlijk nog niet veel ongeluk gekend in mijn leven. Ik ben gelukkig met mijn vrouw en mijn 2 dochters.



***Mijn levensmotto...***  
***"Blijf positief"***





### **Als je een sabbatjaar zou nemen, dan zou je...**

... naar New York gaan maar mijn vrouw wil niet op de vlieger. Ik heb nog 10 jaar tijd om haar te overtuigen. En ik zou me focussen op muziek en verder genieten van het gezin.

### **Je supporter voor...**

... de Rode Duivels maar daar stopt het ook. Vooral voor mijn dochters en vrouw.

### **Je hobby's zijn...**

... fietsen met de koersfiets maar wel alleen. Alle remmen los. Karaoke thuis als er niemand thuis is.

### **Je ultiem tip voor ons...**

... relateer en met de glimlach blijven en gebruik humor of zing ne keer een deuntje (als je kan zingen hé :-))

### **Wat is je lievelingsplek...**

... thuis, we zijn geen uitgaanders.

### **Jouw levensmotto is...**

... blijf positief!

### **Ik zou nog graag...**

... opleidingen geven voor Rode Kruis, wondzorg,... interne vormingen geven.

**Ludo, ik vond het een fijn gesprek. Bedankt voor je openheid, je enthousiasme en je vriendelijkheid. Die open houding voelt zo goed aan voor al je collega's. Laten we samen nog veel mooie jaren beleven hier in Ter Berken.**





## De Sint op bezoek.

Op 6 december verwelkomden we Sinterklaas en zijn 2 helpers.





# De Sint op bezoek.





# De Sint op bezoek.





# De Sint op bezoek.





## Kerstbuffet.

Onze overheerlijke kerstbuffetten zijn een jaarlijkse traditie. Er daagde veel volk op en er was geen gebrek aan sfeer en gezelligheid.



# Kerstbuffet.





# Kerstbuffet.



# Kerstbuffet.





# Kerstbuffet.





# Kerstbuffet.





## Kerstmarkt Wzc De Waterdam



Bij Wzc De Waterdam stonden op 16 december de deuren open voor een gezellige, hartverwarmende kerstmarkt. Wij trotseerden de vrieskou en gingen even gluren bij de burens...





# Kerstmarkt Wzc De waterdam.





# Kerstmarkt Wzc De Waterdam





# Maria Assumpta.



*Maria Assumpta koor - 21 december*



## Mooi feest 100-jarige Rachel Glas



*Rachel Glas - 23 december - Vivaldi*

# Mooi feest 100-jarige Rachel Glas





# Mooi feest 100-jarige Rachel.









# Mooi feest 100-jarige Rachel.





## Kerst vieren in Ter Berken.

Op alle afdelingen werd Kerstmis uitbundig gevierd: kerstpakjes, kerstliederen, kerstapero, kerstmenu, kerstvrouwjes, kerstmuziek... de bewoners kwamen niks te kort. Merry Xmas!









# Kerst vieren in Ter Berken.













## Kerst vieren in Ter Berken.





# Kerst vieren in Ter Berken.





















## De W van Warm gezellig leeshoekje in onze cafetaria.





**w** | ter berken

2023



## **Nieuwjaarskaarting**

**Woensdag 11 januari**

Dit gaat door in Zaal Symfonie om 14u30.





W





# WINTER HAPPENING

**SAVE THE DATE!**

***Woensdag 25 januari***

*Samen met onze bewoners, familie, vrienden en burens willen we klinken op het nieuwe jaar.*

*Terwijl ons huiskoor van zich laat horen, bieden wij voor iedereen gratis oliebollen aan.*



# Menu Januari 2023

## MAANDAG 2 JANUARI

Kervelsoep  
Vogelnestjes in tomatensaus  
broccoli met hoeveboter en aardappelpuree  
Fruit

## DINSDAG 3 JANUARI

Broccoliroomsoep  
Kalkoenstoofvlees met champignons  
jonge worteltjes en gefrituurde aardappelschijfjes  
Pudding met koek

## WOENSDAG 4 JANUARI

Pompoensoep  
Casselrib met jagersaus  
schorseneren in de room en kookaardappelen  
Yoghurt

## DONDERDAG 5 JANUARI

Bloemkoolsoep  
Hutsepot op zijn Vlaams  
witte pens met ajuinsaus  
Flan caramel

## VRIJDAG 6 JANUARI

Parmentiersoep  
Gestoomde visfilet met saffraansaus  
krokant gewokte groenten en rijst  
Fruitkaas

## ZATERDAG 7 JANUARI

Preisoep  
Kalfsgebraad met pepersaus  
gestoofde boontjes en kookaardappelen  
Chocolademousse

## ZONDAG 8 JANUARI

Varkenswangetjes met Rodenbach  
appel in de oven en duchesse-aardappelen  
Ijscoupe





# Menu Januari 2023

## MAANDAG 9 JANUARI

Peultjessoep  
Kalkoenschotel met Milanese saus  
bloemkoolgratin en kookaardappelen  
Fruit

## DINSDAG 10 JANUARI

Pastinaaksoep  
Slavink met Spaanse saus  
Spruitjes met spek en gebakken krielaardappelen  
Chocoladepudding

## WOENSDAG 11 JANUARI

Tomatensoep met balletjes  
Vegetarische ovenschotel  
met gestoofde prei en pureegratin  
Yoghurt

## DONDERDAG 12 JANUARI

Witloofsoep  
Gegratineerde hamrolletjes met witloof  
in kaassaus en kookaardappelen  
Frambozenbavarois

## VRIJDAG 13 JANUARI

Toscaanse soep  
Tongrolletjes Dugleré en warme tomaat  
met frietjes  
Fruitkaas

## ZATERDAG 14 JANUARI

Florentijnse soep  
Soepvlees met wortelen  
erwtjes en boullonaardappelen  
Chocolademousse

## ZONDAG 15 JANUARI

Konijn op Vlaamse wijze  
lauw peertje en kroketten  
Ijscoupe





# Menu

Januari 2023

## MAANDAG 16 JANUARI

Courgettensoep

Kippenstoverij met curry en champignons  
wortelen Vichy en rijst  
Fruit

## DINSDAG 17 JANUARI

Kippensoep

Rundsburger met béarnaisesaus  
witloofslatje met dressing en frietjes  
Pudding met rozijnen

## WOENSDAG 18 JANUARI

Erwtensoepp

Vleesbrood met ajuinsaus  
rode kool met appeltjes en kookaardappelen  
Yoghurt

## DONDERDAG 19 JANUARI

Ajuinsoep met gemalen kaas

Kalkoenrollade met archiducsaus  
warme perzik en kookaardappelen  
Frambozenmousse

## VRIJDAG 20 JANUARI

Champignonsoep

Vispannetje met fijne groenten  
kruidenaardappelpuree  
Rijstpudding

## ZATERDAG 21 JANUARI

Groene groentensoepp

Varkenscordon bleu met 4-kazensaus  
courgettenblokjes en kookaardappelen  
Chocolademousse

## ZONDAG 22 JANUARI

Ardeens varkenshaasje met garnalensaus  
groentenquiche en kroketten  
Ijscoupe





# Menu Januari 2023

## MAANDAG 23 JANUARI

Bloemkoolsoep  
Rundsstoofpotje met ajuin en rode bes  
witte kool en kookaardappelen  
Fruit

## DINSDAG 24 JANUARI

Groentensoep  
Pita met looksaus  
koude groenten met dressing en frietjes  
Speculoosmousse

## WOENSDAG 25 JANUARI

Pompoensoep  
Kalkoenpavet met pepersaus  
gebakken witloof en aardappelblokjes in de oven  
Yoghurt

## DONDERDAG 26 JANUARI

Witloofsoep  
Gebakken braadworst met ajuinsaus  
hutsepot met vers spek  
Fruitkaas

## VRIJDAG 27 JANUARI

Parmentiersoep  
Eieren in papsaus met ajuinsnippers  
kookaardappelen en puree  
Griekse yoghurt

## ZATERDAG 28 JANUARI

Paprikasoep  
Kippenschnittsels met dragonsaus  
erwtjes met ajuin en gebakken aardappelen  
Chocolademousse

## ZONDAG 29 JANUARI

Orloffgebraad met kaassaus  
lauw peertje en kroketten  
Ijscoupe





# Menu

Januari 2023

## MAANDAG 30 JANUARI

Kervelsoep  
Gentse waterzooi met fijne groenten  
peterselie aardappelen  
Fruit



## DINSDAG 31 JANUARI

Pastinaaksoep  
Casselrib met demi-glace, stoemp van groene  
kool met spek en gratinaardappelen  
Chocoladepudding

## WOENSDAG 1 FEBRUARI

Koolsoep  
Rundstong met madeirasaus  
gebakken champignons en aardappelpuree  
Yoghurt

## DONDERDAG 2 FEBRUARI

Aspergensoep  
Vol au vent  
Cruditeitenslaatje met dressing en frietjes  
Panna cotta met aardbei

## VRIJDAG 3 FEBRUARI

Groene groentensoep  
Fish sticks met tartaar  
Spinazie in de room en pureegratin  
Fruitkaas

## ZATERDAG 4 FEBRUARI

Florentijnse soep  
Hongaarse goulash  
vergeten groenten in de oven en pasta  
Chocolademousse

## ZONDAG 29 JANUARI

Eendenbil met sinaassaus  
Gestooft regenboogwortelen en rösti aardappelen  
Ijscoupe



## Hoeveel vlokken tel jij?



Schrijf in de vakjes onder de vlokken hoeveel je er van ieder soort telt!



Oplösing: 7, 8, 3, 5, 2, 6, 6

## Moppen

*Waarom houden mummies zo van Kerstmis?*

Door al het inpakken.

*Wat is het meest competitieve seizoen?*

Win-ter!

*Wat zei de kerstboom tegen al de decoratie?*

Stop met rondhangen!

*Wat leren elfen op school?*

Het elf-abet.

*Wie heeft er nooit honger op kerst?*

De kalkoen, hij is altijd gevuld.

*Waarom is het zo koud op kerstdag?*

Omdat het decemberrrrrr is.

*Wat gaat er "oh, oh, oh"?*

De kerstman die achteruit loopt.



# Nieuwjaarstradities wereldwijd

## **Denemarken**

In Denemarken wordt op 31 december servies kapot gegooid tegen het huis van de burens, vrienden of familie. Hoe meer scherven je de volgende dag op de deurmat vindt, hoe meer geluk het nieuwe jaar zal brengen.

## **Estland**

In Estland eet men op Nieuwjaar maar liefst zeven, negen of zelfs twaalf maaltijden! Waarom? Omdat dit de traditionele geluksgetallen zijn. Dus hoe meer je eet, hoe meer geluk je zal krijgen. Smakelijk!

## **Hongarije**

In Hongarije wordt het nieuwe jaar altijd ingeleid met een stevig feestje met veel champagne en kussen. Opmerkelijk? Klokslag 12u wordt door iedereen met volle borst het volkslied gezongen.

## **Venetië**

Op het Piazza San Marco in Venetië komen duizenden mensen samen om het jaar al kussend te beginnen. Met deze collectieve kus wordt het nieuwe jaar met een daad van liefde, vrede en broederschap begonnen.

## **Finland**

In Finland voorspellen ze het nieuwe jaar door een stuk gesmolten tin in een emmer koud water of in de sneeuw te gieten. Zo ontstaan er prachtige vormen. De vorm die het tin aanneemt, bevat jouw voorspelling voor het komende jaar. Barst het tin, dan zal je helaas veel pech hebben.

## **Singapore**

In Singapore schrijven ze hun nieuwjaarswensen op grote witte ballen die ze vervolgens laten wegdrijven op de Singapore River. Een spektakel om te zien!

## **Polen**

In Polen wordt bij Nieuwjaar een karper gegeten en zijn schubben worden in de portemonnee bewaard. De schubben brengen financieel geluk voor het nieuwe jaar.

## **Spanje**

Wanneer de klokken in Spanje de jaarwisseling inluiden, wordt bij elke klokslag een druif naar binnen gewerkt. Twaalf klokslagen en twaalf druiven betekent twaalf maanden geluk in het nieuwe jaar.



# Mandala...



Je bent nog niet oud... je bent in de winter van je leven!





# VERRAS JOUW (O)MA EN (O)PA MET EEN ECHTE KRANT IN TER BERKEN



Ook beschikbaar  
op desktop via

[www.mygenscom.com/nl/familie-terberken](http://www.mygenscom.com/nl/familie-terberken)

Kostprijs krantje naar  
wzc Ter Berken : € 5



ter berken

## KRANT VAN DE ORGANISATIE

Eens de app gedownload  
neem je bij 'kies je  
organisatie' Ter Berken.  
Zo heb je meteen ons  
ontwerpje te pakken!



## LEVERTIJDEN

Je geeft het krantje in  
druk wanneer jij dit wenst!  
De kranten worden elke  
week op woensdag  
gedrukt en verzonden! Zo  
komen ze dus snel bij de  
bewoners terecht.



Scan de QR-code



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

DOWNLOAD GRATIS  
DE APP LETTR





**ter berken**

Beste lezer,

Hebt u problemen of suggesties omtrent de dienstverlening in ons huis?  
Mist u nog iets? Maakte je zelf iets mee binnen onze muren? Laat het ons zeker weten!

Noteer het hier en je kan dit blad afgeven bij de maatschappelijk werker, de teamcoach, de directie of aan het onthaal.

Large light blue rectangular area for writing suggestions.

Naam:

Afdeling:

Datum:



**Suggestieblad**



# Vacatures bij Motena



## **Kotee**

- thuisverpleegkundige Roeselare
- huishoudhulp Roeselare/Houthulst
- huishoudhulp Moorslede
- huishoudhulp Torhout
- poetshulp gebouwen Aartrijke
- chauffeur maaltijden

## **KIDZ**

- kinderbegeleider KIDZ Madelief
- student kinderbegeleider KIDZ Lola
- kinderbegeleider KIDZ Lucy

## **Pluk-de-dagcentrum Sint Henricus**

- chauffeur en schoonmaker
- ergotherapeut/orthopedagoog

## **WZC Ter Berken**

- psychiatrisch verpleegkundige
- verpleegkundige
- zorgkundige
- ergotherapeut/orthopedagoog

## **WZC De Waterdam**

- zorgkundige
- verpleegkundige

## **WZC Sint Henricus**

- verpleegkundige
- hulpkok

## **WZC De Zilverberg**

- verpleegkundige

Interesse in een vacature of ken je iemand die interesse kan hebben?

Laat van je horen!

rekrutering@motena.be | 051 80 52 40

www.motena.be

**MOTENA**





**U kan vanaf heden  
betalen in onze  
cafetaria met  
bancontact/payconiq**





Blijf op de hoogte van ons dagelijks  
reilen en zeilen

& volg ons op Facebook

Zijstraat 59  
8800 Roeselare  
t. 051 24 96 54  
e. [info@wzcterberken.be](mailto:info@wzcterberken.be)

 | ter berken